



Waarom kozen zij voor de Vuurvogel?

Waarom kiezen mensen voor de Vuurvogel en daarmee voor het vrijeschool onderwijs? De redenen daarvoor kunnen heel verschillend zijn. Deze keer vroegen we het aan Astrid Werkhoven en Ferdinand Harts.

Astrid: 'Trots wonen we als gezin in het mooie dorpje Werkhoven. Onze kinderen Joep (klas 6) en Pim (klas 4) zijn van een kleine christelijke dorpsschool overgestapt naar De Vuurvogel.

De laatste jaren schommelde het leerlingenaantal op deze dorpsschool onder de landelijke norm van 50. Als gevolg hiervan kregen Joep en Pim van verschillende leerkrachten les in een combinatiegroep van 2/3 klassen. De rust en aandacht waar we vanwege de kleinschaligheid op hadden gehoopt, pakte daardoor volledig anders uit. Door de combinatiegroep was er juist onrust, want als de ene groep aan het werk was, kreeg de andere groep uitleg. Daar kwam bij dat de kinderen op school doorlopend met elkaar in competitie waren. Het volgen van de ander leek belangrijker dan jezelf zijn.

We zagen een ontwikkeling waar we als ouders onzeker van werden. Een lastige tijd waarbij we alle mogelijkheden voor een oplossing hebben afgewogen. Overstappen naar een andere school was eigenlijk nooit bij ons opgekomen. Dat klinkt misschien raar maar we waren erg betrokken bij de school en door de kleinschaligheid kenden ouders elkaar goed.

Besluit

In de kerstvakantie van 2013 namen we het besluit om naar een andere school te gaan zoeken. Eerst voor Joep en later ook voor Pim. We wilden onze kinderen een ander klimaat bieden. Dat was niet gemakkelijk want Joep en Pim dachten dat ze hun vriendjes in de steek zouden laten. Werkhoven was tenslotte hun wereld!

De zoektocht duurde niet lang, want de visie van De Vuurvogel sprak ons direct aan. Het eerste bezoek aan de school voelde zo goed dat we dezelfde dag nog een besluit namen, deze school moest het worden! We zochten en vonden een omgeving waarin onze kinderen veilig en vrij hun authenticiteit kunnen ontplooiën. Al na twee maanden merkten we verandering. De sfeer op De Vuurvogel noemen we zelf weleens magisch en herhaaldelijk zeggen we tegen elkaar 'had ik maar zo op school gezeten'.

Joep en Pim hebben veel meer zelfvertrouwen gekregen en zijn opener geworden. Met leeftijdsgenootjes in één klas met een vaste juf en meester bracht rust, ondanks de grootte van klassen. Ook het sociale klimaat op De Vuurvogel is goed, kinderen accepteren elkaar om wie ze zijn.

We zijn zo blij dat we de overstap hebben gemaakt. Als kinderen worden geremd en in onbalans raken, dan heeft dat invloed op het hele gezin. Joep en Pim gaan nu met veel plezier naar school. Vriendjes uit het oog verliezen voelde helemaal niet als verlies, want ze hebben er alleen maar leuke vriendjes bij gekregen!