



Waarom kozen zij

voor de Vuurvogel?

Waarom kiezen mensen voor de Vuurvogel en daarmee voor het vrijeschool onderwijs? De redenen daarvoor kunnen heel verschillend zijn. In deze rubriek vragen we ouders naar hun verhaal.

In 1982 deed ik eindexamen aan een reguliere middelbare school. Omdat ik nog helemaal niet wist wat ik wilde gaan studeren ging ik op aanraden van mijn zus naar de Vrije Hoge school hier in Driebergen. Dat was een oriëntatiejaar op antroposofische grondslag; mijn eerste kennismaking met de antroposofie! Daar beleefde ik een fantastisch jaar. Ik wist niet wat ik meemaakte zo'n "warm bad". Muziek, drama, zingen, schilderen, een geweldige mentorgroep, colleges van Lievegoed....en nog veel meer. De groep waarin ik zat was heel divers maar desondanks een hele hechte groep. Opvallend vond ik dat iedereen een open houding naar elkaar had, ieders inbreng was evenveel waard. Er was respect voor elkaar en verschillen werden juist gewaardeerd. Dat wilde ik later ook voor mijn eigen kinderen en het liefst vanaf de eerste

schooldag. Via mijn neefjes en nichtje maakten we kennis met de kleuterklassen en de onderbouw van de Vrije School. Maarten kende het Vrije school onderwijs nog helemaal niet maar stond er meteen achter en de schoolkeuze is voor ons gelukkig nooit een punt van discussie geweest. Toen Linde werd geboren wisten we inmiddels zeker dat we dit onderwijs ook voor onze kinderen wilden. Een verhuizing van Culemborg naar Driebergen volgde. In maart 2001 kwam Linde in het peutergroepje bij juffie Helen, dat zat toen waar nu het handenarbeidlokaal is. Inmiddels is Linde 10e klasser en na de zomer gaat ook onze zoon Roemer naar de Stichtse Vrije School. Dat betekent voor ons afscheid van de school in Driebergen. We kijken terug op prachtige schooljaren, waarin onze kinderen zich hebben kunnen ontwikkelen tot wie ze nu zijn. Ze zitten allebei goed in hun vel en durven eigen keuzes te maken. Ze kunnen met een open houding anderen tegemoet treden en weten anderen te waarderen. We zijn heel blij met de keuze die we destijds hebben gemaakt en we zullen de school gaan missen!

TEKST: ELLEN PETTINGA - FOTO: JONATHAN VAN RIJN