

Waarom kozen zij voor de vrije school?

Waarom kiezen mensen voor de Vuurvogel en daarmee voor het vrijeschool onderwijs? De redenen daarvoor kunnen heel verschillend zijn. In deze rubriek vragen we ouders naar hun verhaal.

Ruim tien jaar geleden verhuisden we van de stad Utrecht naar Driebergen. We zochten een rustige en groene omgeving voor onze kinderen Anne en Femke (nu 13 en 11 jaar). Na een bezoek aan een open dag op de Vrije School Driebergen was de schoolkeuze snel gemaakt. Het voelde meteen goed en vertrouwd. De school paste goed bij ons beeld van een sociale en spirituele omgeving waarin wij onze kinderen wilden laten opgroeien.

Rafaël herkende ook veel van zijn ervaringen met Camphill in Schotland, een antroposofische gemeenschap voor kinderen met een verstandelijke handicap. Na mijn studie raakte ik daar toevallig verzeild en deed er vrijwilligerswerk. Die ervaring leerde me vooral dat ieder mens evenveel waard is, hoe verschillend we ook mogen zijn.

De aandacht voor het individu zie je ook terug op de vrije school. De kinderen krijgen een breed en rijk onderwijsaanbod, dat is gericht op alle aspecten van het mens-zijn. De meesters en juffies zijn dan ook echte alles-kunners en dat is ongelooflijk knap.

Muziek, tekenen, verhalen vertellen, zij hebben het allemaal in huis. Zij spreken daarmee tot de verbeelding en de talenten van de kinderen. De vrije school is ook meer dan zomaar een school. Als ouder maak je deel uit van een hechte gemeenschap van toegewijde leraren en betrokken, actieve ouders. In die verbondenheid ligt een enorme, positieve kracht besloten. We hebben ons best gedaan om hieraan op onze manier een steentje bij te dragen. Met deze aandacht voor onze kinderen geven we samen vorm aan de wereld van vandaag en morgen!

De vrije school beweging heeft in de afgelopen jaren ook veel kritiek gekregen. Voor een deel was die kritiek ook wel terecht, denkt Rafaël. De vrije scholen hebben veel vernieuwingen doorgevoerd en bloeien nu weer op. Onze eigen school is een goed voorbeeld van deze vernieuwingsgolf. Inspelen op de eisen van deze tijd, maar trouw aan de vrije school idealen die werkelijk onderscheidend zijn. Je ziet de belangstelling van nieuwe ouders weer toenemen.

Onze tijd als gezin op de Vuurvogel zit er na bijna 10 jaar op. Anne zit al weer in de achtste van de Stichtse Vrije School in Zeist en voelt er zich als een vis in het water, Femke volgt na de zomer. 'De leraren zijn oprecht enthousiast als je zelf met goede ideeën komt. Dat maakt het leren op de vrije school juist zo leuk', zegt Anne. De basis voor de ontwikkeling van onze kinderen is in Driebergen gelegd. We kijken dankbaar en tevreden terug op wat de vrije school ons heeft gebracht en wensen nieuwe ouders een mooie, inspirerende tijd toe.

MIRJAM, RAFAEL, ANNE EN FEMKE

